

Besprekingen



Een plaats van genezing. Worstelen met het mysterie van lijden, pijn en Gods almacht, door Joni Eareckson Tada; uitg. Novapres, Hoenderloo, 2011; ISBN 978 90 631 8291 5; 207 blz.; € 19,95

'Dit is wat ik geloof: God bepaalt wie wel of niet geneest.. in overeenstemming met Zijn plan.' Aan het woord is Joni, de vrouw die meer dan veertig jaar geleden vanaf haar nek verlamd raakte. Op het moment dat ze dit boek schreef, had ze te maken met chronische niet-aflatende pijn. Bijzonder indrukwekkend om te lezen hoe ze getroost wordt door het Woord en hoe de Heere haar, door middel van praktische, wijze en bijbelse lessen, tot zegen voor anderen laat zijn. Aanbevolen! ❖

Erika ten Hove-van den Brink, Katwijk aan Zee



Gevangen woorden, door Ginny L. Yttrup; uitg. Voorhoeve, Utrecht, 2012; ISBN 978 90 297 0884 5; 352 blz.; € 19,95

Kaylee, een 10-jarig meisje, praat niet meer sinds haar aan drugs verslaafde moeder haar achterliet in een hut bij een schurk die haar misbruikt. Op bijzondere wijze komt ze in contact met Sierra Dawn, wier leven beheerst wordt door schuldgevoelens. Kaylee vindt houvast in woorden uit het woordenboek dat ze zorgvuldig bewaarde in de hut. Dankzij Sierra leest ze: 'In het begin was het Woord'. Jezus Zelf is de Enige Die haar kan bevrijden van alle gruwelen van de duisternis, van de stilte en de schaamte.

Een aangrijpend boek over een actueel thema, met een bijbelse boodschap. ❖

Anneke Tukker-Versluijs, Kesteren



Sprankelend, door Esther Visser-den Hertog; uitg. Kok, Utrecht, 2012; ISBN 978 90 297 9704 7; 416 blz.; € 19,50

Een dagboek voor en door vrouwen! In een aansprekende stijl schrijven vierentwintig vrouwelijke auteurs voor iedere dag een stukje bij een Bijbelgedeelte (in HSV). Per twee weken wordt nagedacht over een Bijbelboek dat vooraf kernachtig wordt ingeleid. Voor de christelijke feestdagen is een leesrooster opgenomen. In de bijdragen komt naar voren dat alle facetten van ons leven doortrokken zijn van het leven met God. De strekking van de stukjes is veelal bemoedigend, aansporend en gericht op de heiliging van ons leven. Wellicht mede door de aanspreekvorm 'je' lijkt dit dagboek meer geschikt voor de wat jongere vrouw. ❖

M.M. Jonker-Hakkert, Putten