



Focus

TEKST **ANDREA VAN AKEN**

COLUMN

In deze column zoomen we in op een actueel politiek, maatschappelijk of ethisch onderwerp.



INTERNET

Heeft u het vandaag ook al gebruikt? Internet is zo langzamerhand niet meer weg te denken uit ons dagelijks leven. Het gebruik van internet is allang niet meer voorbehouden aan de jonge generatie. Ook steeds meer ouderen gebruiken e-mail of internet. Ik kan me herinneren dat 'vroeger' nog niet iedereen internet had. Dat we naar de bibliotheek gingen wanneer we een verslag moesten maken. Dat we brieven stuurden naar penvriendinnen en een telefoonboek gebruikten. Tegenwoordig gebruik ik Google als encyclopedie, woordenboek en navigatiesysteem in één. En op mijn telefoon kijk ik of het gaat regenen, lees ik het laatste nieuws en bekijk ik recepten en aanbiedingen van de supermarkt. WhatsApp en e-mail zijn onmisbaar geworden voor de onderlinge communicatie.

Het gebruik van internet heeft onze maatschappij ontzettend veranderd. Het internet heeft veel vooruitgang en mooie dingen gebracht, maar heeft zeker ook minder mooie kanten. Het is nu makkelijk om contact te krijgen met iemand aan de andere kant van Nederland, maar het is net zo makkelijk geworden om anderen online te beledigen of te pesten. En met een paar muisklikken heb je een schat aan informatie tot je beschikking, maar tegenwoordig is het onderscheiden van wat nepnieuws en wat echt is een hele kunst. (Overigens

is nepnieuws niet van vandaag of gisteren, de slang in het paradijs begon er al mee...)

Het internet heeft voor- en tegenstanders gekregen. Dat kwam ook naar voren bij het referendum over de Inlichtingenwet. Sommigen vinden het een sleepwet waardoor je privacy gevaar loopt en voor anderen is het een noodzakelijk middel om hackaanvallen en terroristische aanslagen te voorkomen; 49,5% stemde tegen en 46,5% stemde voor. De uitslag van het referendum was reden voor de coalitie om de wet op bepaalde punten aan te passen.

Soms zou ik willen dat het gebruik van internet niet zo ingewikkeld was. Dat je privacy geen gevaar liep en dat niemand elkaar zou hacken. Verlangen naar een wereld waar je niet bang hoeft te zijn dat dingen verdraaid worden en niemand elkaar pijn wil doen. Ik sluit af met een kant van het internet waar ik wél blij van wordt. Voor ons moeilijk voor te stellen, maar voor heel wat mensen in de wereld is het internet de enige bron waar zij de Bijbel kunnen lezen. Bijvoorbeeld in islamitische landen waar christelijke lectuur en videomateriaal anders niet te verspreiden zijn. God gebruikt ook het internet om Zijn Koninkrijk te bouwen.